

WINTERSPORT SKI & CITY IN INNSBRUCK

Een wintersportvakantie met als thuishaven de hoofdstad van de Alpen: Innsbruck. Dat betekent skiën in een van de negen skigebieden die rond deze stad liggen. En cultuur snuiven in de meer dan 800 jaar oude olympische stad, winkelen in de beroemde Maria-Theresien Strasse en uitgaan in de meest hippe tenten. Hier vind je het beste van twee werelden; een steden- en skitrip ineen. Waar de stadsstoep eindigt, begint de skihelling.

door Caroline Vlietstra



Pumps en pistes



Veel mogelijkheden om de berg af te knallen rondom Innsbruck.

Een raar gezicht. Op het parkeerterrein onder aan de Mutterer Alm staan mensen met hun voeten in de sneeuw zich om te kleden tussen de deuren van hun auto's. Hoge hakjes worden verruild voor skischoenen, kekke rokjes voor dikke skibroeken, colberts voor felgekleurde gewatteerde jassen. Het is half zeven in de avond, de werkdag zit er voor de Innsbruckers op en ze maken zich klaar voor een avondje sporten. En dat doen ze niet binnen de muren van een fitnessruimte. Nee, de locals gebruiken de bergen als sportschool.

Een uurtje daarvoor zijn we geland op de luchthaven van Innsbruck. De keuze was moeilijk: gaan we een mooi restaurant in of gaan we de stad van bovenaf bekijken. We kiezen voor het laatste en besluiten, samen met de Innsbruckers, de berg op te gaan met tourski's. Om ons

Wat een geluk zo'n gebied in de je achtertuin

heen vormen zich groepjes vrienden die (met plakvellen onder de ski's tegen het terugglijden) met hoofdlampen op, als een soort lichtslang, op de ski's de berg oplopen. Sommigen hebben de hond mee, ook voorzien van hoofdlamp. Enkele niet-skiërs zijn te voet en trekken een sleetje achter zich aan.

Bezoek Innsbruck en je staat voordurend in tweestrijd: wat wordt het vandaag, gaan we skiën of gaan we shoppen? FOTO: INNSBRUCK TOURISMUS

Avondski

We sluiten ons aan bij Esther en Christian die, net als ongeveer 600 andere sportievelingen, elke woensdagavond de Mutterer Alm oplopen om na anderhalf uur zweten het bergrestaurant te bereiken. Dit stelletje is hier elke woensdagavond te vinden. „Het avondtourskiën zie

LEES VERDER OP PAGINA 6



Genieten aan de rand van de piste...

Stad

Het traditioneel ogende Innsbruck, met zo'n 130.000 inwoners, is zeker geen 'geitenwollensokkenstad'. Hier wonen en studeren 30.000 jongeren en vind je heel wat hippe tenten. Cultuursnuivers komen zeker aan hun trekken. Bewonder het beroemdste gebouw van Innsbruck, het Museum Goldenes Dachl, het Gouden Dak, met zijn 2657 koperen dakpannen van bladgoud. Bekijk het graf van keizer Maximiliaan I dat 'bewaakt' wordt door 28 levensgrote bronzen beelden. Het Volkskunstmuseum vertelt u meer over de geschiedenis van deze historische stad met invloeden uit de renaissance. En maak een citytrip met een Hop-on Hop Off-bus of bezoek dierenpark Alpenzoo.



Bij het avondskiën heb je vanaf de berg een mooi zicht op de verlichte stad in het dal.