

# Gastvrij Curaçao

ANDERE WERELD, MAAR DOOR NEDERLANDSE INVLOEDING



Videoreportage: [www.autotelegraaf.nl](http://www.autotelegraaf.nl)

## ZOENEN MET FLIPPER

Wie Curaçao bezoekt, ont- komt er niet aan: zwemmen met Flipper is een must en dat kan bij de Dolphin Academy. De dolfijnen met hun eeuwige glimlach zwemmen in grote lagunes en worden tot niets ge- dwongen. Zomaar te water gaan is er niet bij in de Dolphin Academy. Dolfijnen vinden het

niet prettig als ze in het gezicht worden aangeraakt, maar op de rug worden geaaid vinden ze heerlijk. En als Flipper geen zin heeft, zwemt-ie gewoon weg. Niks aan te doen. „Toen er een babydolfijntje werd ge- boren, wilden de anderen alle- maal op kraamvisite en stond hun hoofd niet naar mensen.

Ze gingen gewoon in staking. We hebben toen alle program- ma's moeten schrappen.” Het is duidelijk dat het belang van de dol- fijn vooropstaat. Daarom komen de dieren ook iedere dag na het 'uitlaten' op volle zee vrijwillig terug in de lague- ne. De dieren zijn eigenlijk nog half wild. Ze kunnen nog jagen en leren hun baby's ook hoe dat moet.

Zwemmen met een dolfijn is een onvergetelijke beleving. Vanaf het eerste moment dat ik een dolfijn voel, vergeet ik de wereld om me heen. De dieren voelen zacht en tegelij- kertijd oersterk. Ze draaien om me heen, geven kusjes op mijn wang, laten zich aaien en lijken contact met me te zoeken. Die wang was ik nooit meer!

## PAREN, ETEN EN KNOKKEN



Op de struisvogel- farm. Onvoorstel- baar dom dat die beesten zijn!

Een bezoekje aan een struisvogelfarm maakt één ding duidelijk: struisvogels zijn ongelooflijk stom en onvoorstelbaar gestrest. De 2,5 meter hoge stress- kippen trekken tijdens de paartijd hun eigen staart- veren uit, met als resultaat een parade aan kale kont- jes. En dan heb je nog een paar agressievelingen die je het liefst een doodschop geven. Onze gids Giovanni:

„Struisvogels hebben één groot probleem; hun her- senen zijn zo klein als een pinda. Ze denken maar aan drie dingen: paren, eten en knokken.”

„Als ze moeten vluchten, blijven ze rennen, ook als de vijand allang heeft op- gegeven. Zelfs als er een hek staat, ze rennen er dwars doorheen. Elk man- netje heeft hier net zo'n le- vensstijl als de meeste mannen op dit eiland: één

man, twee vrouwtjes.”

Op de farm geloven ze heilig in 'recycling'. Produ- ceert een struisvogel niet meer dan 40 eieren in zes maanden, dan belandt zij op een restaurantbord of wordt ze voor de export bestemd.

Voor de voor menselijke consumptie ongeschikte delen zijn nog wel andere liefhebbers: die resten worden aan de krokodillen gevoerd.

## MAAK EEN TOUR!

Wie zijn vakantie op Curaçao in een ligstoel van zijn hotel gaat doorbrengen, doet het eiland zeker tekort! Huur een gids, hij kan u alle mooie plekken laten zien. De Does & Cadushi Island Tours- tour komt langs de mooiste strandjes zo- als Porte Marie, Casa Abou (ook wel Bon Bini Beach genoemd) en Santa Cruz. Overal kun je uitstappen, elk plekje is nog mooier dan het vorige.

De moeite van het bekijken waard zijn zeker de enorme landhuizen. Er zijn er 53, waarvan er nog maar enkele worden bewoond. Veel van de hoofdgebouwen van de vroegere plantages doen tegenwoordig dienst als restaurant of muse- um. De plaatselijk bevolking is ervan overtuigd dat er in de landhuizen gees- ten wonen die 's nachts met meubels schuiven. Gids Kenneth weet dat het vermoorde slaven moeten zijn: „Het stukje grond bij het landhuis Ascencion is vrij van welke diersoort dan ook. Geen leguaan, niet eens een vogeltje is er te vinden. De dieren blijven weg omdat ook zij de geesten voelen. In dit gebied werden namelijk veel slaven omge- bracht. En de geesten van vermoorde mensen krijgen nooit rust.”

door CAROLINE VLIETSTRA-HEKEL

Curaçao is hot! Jarenlang heeft het Caribische eiland veel gedaan om buiten- landers aan te trekken en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Steeds meer zon- genietters komen per luxe cruiseschip of per vliegtuig het land binnen. Gebou- wen en wegen worden aangepakt, hotels schieten als paddenstoelen uit de grond. En sinds de KLM niet meer het alleenrecht heeft om op Curaçao te vlie- gen, zijn de tickets ook betaalbaarder geworden.

'Bon Bini' oftewel 'welkom' zijn de eerste woorden die je leest zodra je op het eiland komt. Deze woorden staan overal, zelfs op de nummerpla- ten. De Antillianen maken het waar. Ze zijn ongelooflijk vriendelijk, gastvrij en be- helpzaam en spreken over het algemeen goed Nederlands. Wel zo makkelijk!

Wie zijn vakantie begint met een bezoek aan Kura Hulanda, 'Hollands Hofje', krijgt met- een een goed beeld. Dit slaven- museum in Willemstad open- de zijn deuren in 1999 op initia- tief van de Nederlandse zaken- man Jacob Gelt Dekker.

Een bezoekje aan het muse- um met zijn schitterende bin- nentuinen leert u een hoop over het verleden en dat liegt er niet om. Wij waren erg on- der de indruk van wat we za- gen over de 'Black Holocaust'. Scheepsladings uitgehongere- de, geketende Afrikanen kwa- men na tien weken aan land op de locatie van het zo mooie muse- um. Dit was de plek waar de uitgeputte gevangenen aan- sterkten om vervolgens naar de plantages te gaan waar ze werden ongeleid. Niet uit lief-

dadigheid, welnee... een ge- trainde slaaf was gewoon meer waard.

Het museum toont verder een schitterende collectie voorwerpen uit Afrika. Muse- umdirecteur Leo Helms: „Hier praat men niet graag over de slavernij, maar wij wil- len de bewoners van Curaçao laten zien waar ze oorspronke- lijk vandaan komen en hoe mooi Afrika is. Dan kunnen ze trots zijn op hun roots.”

## GOUVERNEUR

Pal naast Kura Hulanda zit restaurant/café 'Gou- verneur De Rouville', een mooie gelegenheid om de wederopbouw van de stad te bekijken. Vanaf het terras heb je een mooi uitzicht op de Handels- kade, de bedrijvigheid in de stad en het pontje. Ge- nietend van het eten zie je kolossale schepen op een steenworp afstand voorbij glijden. De enthousiaste Nederlander Wilfred Hendriksen, die het res- taurant opzette, ziet de stad opknappen. „Sinds 1998 gaat het bergopwaarts met de wijk Otraban- da, waar de prostitutie, drugsproblemen en crimi- naliteit enorm zijn afgenomen. Deze wijk was zo'n tien jaar geleden totaal in verval geraakt. Nu zie je iedereen druk bouwen.”

## One Happy Island

Aruba is ongelooflijk schoon. De weg wordt met een soort sneeuwschuiver van zand ontdaan en zelfs de palm- bomen schijnen een was- en knipbeurt te hebben gehad. Hier kan de paus rustig de grond kussen. Sommige toer- isten raken hopeloos verliefd op het eiland. Zij lopen 's ocht- ends na het ontbijt met een priksok de papiertjes op te prikken!

„On the seventh day God rested in Aruba" wordt ons in koeienletters toegeschreeuwd in een film over de geschiede- nis van het eiland. Zoals op Cura- çao op elk nummerbord 'Bon Bini' geschreven staat, zo staat hier 'One Happy Island' te lezen. Niet voor niets in het Engels, want het toerisme be- staat voor 75 procent uit Ame- rikanen.

Dit Caribische eiland heeft dan ook alles wat een toerist zich wensen kan. Je kunt alle sporten op land en op en onder water bedrijven, uitgaan, spa's bezoeken en geweldige winkel- len. Er zijn verschillende 'shopping malls' met mooie winkels, waar zowel dure spul- len van onder meer Gucci en Chanel als goedkopere mer- ken worden verkocht. Op Aru- ba betaal je met dollars en door de gunstige koers vallen de prijzen reuze mee.

## KLEURRIJK WILLEMSTAD

De monumentale binnenstad en het ha- venfront van Willem- stad bestaan uit twee delen, Punda en Otrabanda, waarvan laatst- genoemde erg in de lift zit. De 'chollers' (drugsverslaafden) zijn uit de panden gezet en er wordt druk geres- taureerd. Tot zo'n tien jaar geleden werd Otrabanda nog over- heerst door criminali- teit, prostitutie en drugs. Tegenwoordig ontfermen stichting Monumentenzorg en enkele particulieren zich over de wijk en dat werkt... Otrabanda is gewoon geweldig!

In zowel Otrabanda als Punda zijn veel mooie oude pastel- kleurige grachtenpan- den met Hollandse ge- vels te vinden. Volgens de legende zijn de huizen zo kleurrijk door de oogproble- men van gouverneur Kikkert. Hij kon niet te- gen de oogverblind- dend witte huizen en liet op aanraden van zijn oogaarts de huizen kleurrijk schilderen. De stad is er vrolijk van geworden.

Blijf niet op één strand han- gen, ze zijn allemaal schitte- rend.



Rotstekeningen van Indianen bekijken ter- wijl de vleermuisen je om de oren vliegen.

FOTOGRAFIE: CORBIS, SEATRACK, EIGEN FOTO'S

Met dank aan Does Travel & Cadushi Tours, [www.caribbean.nl](http://www.caribbean.nl)

## DOESTRAVEL & CADUSHITOURS

De Caribbean specialist Curaçao keuze uit 34 accommodaties

**SUPERDEAL**

9dgn v.a. € 820,-

**Hilton Hotel & Casino**  
Dit kwaliteitshotel, met uniek pittoresk privéstrand aan een idyllische baai, biedt voor ieder wat wils.

**TICKET ONLY ALL-IN**  
v.a. € 560,-  
(incl. luchtvaartbelastingen en toeslagen)  
Vlieg betrouwbaar en kies: **Martinair: wo / do / zo**  
**KLM: dagelijks**  
Extra stoelen voor de zomer!

<p><b>Marriott Beach Resort &amp; Emerald Casino</b> 9dgn v.a. € 915,- 16dgn v.a. € 1295,- Een gerenommeerd resort, bekend om haar goede service, Nederlands Caribische architec- tuur en perfecte ligging aan de prachtige Piscadera Baai.</p>	<p><b>Livingstone Jan Thiel Resort</b> 9dgn v.a. € 775,- 16dgn v.a. € 1015,- Dit vakantiepark van hoogstaande kwaliteit ligt aan de geliefde Jan Thiel Baai en bezit alle ingrediënten voor een onvergetelijke vakantie.</p>	<p><b>Breezes Curaçao Resort &amp; Casino</b> 9dgn v.a. € 1185,- 16dgn v.a. € 1435,- Een fraai complex op All Inclusive basis met vele faciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen waar het u daadwerkelijk aan niets zal ontbreken.</p>
<p><b>Lions Dive &amp; Beach Resort</b> 9dgn v.a. € 845,- 16dgn v.a. € 1150,- Dit populaire resort onder Nederlandse vakantiegangers is gelegen aan het gezellige strand van Mambo Beach en naast het beroemde Sea Aquarium.</p>	<p><b>Papagayo Beach Resort</b> 9dgn v.a. € 975,- 16dgn v.a. € 1420,- Dit exclusieve resort, gelegen op één van de mooiste locaties van Curaçao, wordt geken- merkt door haar smaakvolle inrichting van Jan des Bouvrie.</p>	<p><b>Bon Bini Seaside Resort</b> 9dgn v.a. € 710,- 16dgn v.a. € 890,- Privacy, een perfecte ligging en een vertrouwde sfeer zijn de sleutelwoorden van dit gezellige kleinschalige complex.</p>

Alle pakketten zijn o.b.v. 2 pers. p.p. incl. retourvlucht per Martinair in de Economy Class, luchtvaartbelasting en brandstoftoeslag van € 174,- p.p., retourreisjes, gewenst aantal nachten o.b.v. logies (andere vervoerders, diensten van onze eigen vertegenwoordigers en geldig met vertrek in mei en/of juni. Prijzen excl. € 2,50 Colombiaanse en € 2,50 reisverzekeringkosten per boeking. Toeslag o.b.v. nachten met de KLM zijn op aanvraag.

**WEEKENDJE WILLEMSTAD**  
5dgn v.a. € 615,-  
Nieuw!  
Even er tussen uit voor een swingend weekend. U vertrekt donderdagochtend, verblijft 3 nachten op basis van logies en ontbijt in het Howard Johnson Hotel, hartje Willemstad met uitzicht op de beroemde handelskade, zondag lekker uitrusten met een "late checkout" en in de vooravond vliegt u terug. Inclusief vervoer van de luchthaven - hotel v.v.  
U vliegt per Martinair! Tip: vlieg Comfort Class (extra bevoorrechte & personal video) U kunt uw "long weekend" ook met 1 nacht verlengen, met vertrek op woensdag.

**BESTEL ONZE BROCHURE**  
24 UUR PER DAG: 070 - 312 95 00 OF VIA [CARIBBEAN.NL](http://CARIBBEAN.NL)

Voor reserveringen / informatie bel tijdens openingstijden 070 - 312 95 95 of kijk op [www.caribbean.nl](http://www.caribbean.nl)

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.30 en za 09.00 - 16.00 In het weekend en op Koninginnedag zijn wij bereikbaar op 06 - 54965331