



■ Uilenballen pluizen en door de microscoop naar het resultaat staren.



■ Bij binnenkomst kom je gelijk in de stemming van de tijd van de ontdekkingsreiziger.



■ De sauna ligt net zo verholven als de tent.



■ Eén keer per week wordt de stoommachine in werking gezet om de accu's mee op te laden.

Het verborgen verblijf

Nieuwe kampeertrend educatief en zinnenprikkelend

Steeds meer mensen willen 'groen' kamperen. Geen mas-sacampings, maar ruimte, bos, water en dieren. Voor hen die naar dit alles op zoek zijn, mentaal geprikkeld willen worden én tegelijkertijd de kinderen - mooi meegenomen - iets educatiefs willen meegeven, is er nu het Verborgen Verblijf. Ontspanning tijdens een inspannende ontdekkingsreis.

door CAROLINE VLIETSTRA

DOORNSPIJK - Na drie keer de afslag te hebben gemist, hebben we eindelijk onze 'bestemming bereikt'. Zelfs navigator TomTom lijkt ietwat geïrriteerd te klinken... De nieuwe kampeerm formule waar we naar op zoek zijn, doet haar naam eer aan: het Verborgen Verblijf.

Eenmaal aangekomen op Landgoed Thornspick in het Veluwe dorpje Doornspijk komt hond Lizzy ons kwispelend tegemoet. De eigenaren, en gastheer en -vrouw, Ellen en Cees van den Bosch, doen dat op een gepastere wijze, maar even allerhartelijkst. De auto blijft op het grindpad staan, onze bagage laden we in houten karren.

Dan brengt Cees ons naar het gloednieuwe privéstulpje van de aankomende dagen. Aan de rand van het landgoed, naast een weide grazende schapen, ligt verscholen tussen hoge bomen een tent. Nou ja, tent... De muren en het plafond bestaan uit doek, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het interieur heeft namelijk niets weg van wat je onder kamperen zou verstaan. Geen plastic opklaptafeltes en uitklapbare campingstoelen; geen dunne luchtbedden, maar een mooie houten vloer, een boekenkast mét boeken, robuuste tafels, stoelen en bedden uit Indonesië, gemaakt van hergebruikt teak; alles louter van natuurproducten.

GEESTELIJK VADER

Luite Moraal, voormalig directeur van Center Parcs, is de bedenker van het Verborgen Verblijf. En gek op alliteraties, zo lijkt het, want hij bedacht eerder al het Betere BoerenBed. Het slapen bij de boer sloeg zo aan dat er nu zelfs tenten staan in Frankrijk, Engeland en de VS. „Een verblijf bij het Betere BoerenBed leert je dat melk in de eerste instantie warm is voordat je het koud uit de koelkast trekt.”

Moraal, een 56-jarige Drentenaar, liet een marktonderzoek doen naar de wensen en behoeftes van de beter opgeleide, hardwerkende vakantievierder. „Dat wees uit dat deze groep mensen het niet zo heeft op massavermaak. Geen huisjes of tentjes hutjemutje, geen plastic vakantie. Deze groep wil ontdekken, uitgedaagd worden en is leergierig. Ze willen 'groen'. Zowel milieuvriendelijk groen als natuurgroen. Planten, dieren, sterren en ruimte. Verre buren, veel privacy. En zo is het idee voor het Verborgen Verblijf ontstaan.”

REISWIJZER

Het Verborgen Verblijf is gloednieuw en net open voor publiek. Tot nu toe staan er vier tenten op Thornspick in Doornspijk. In 2010 wordt het aantal locaties uitgebreid en komen er 3 tot 4 locaties bij, allen gevestigd op kleine landgoederen of natuurcampings. Wilt u verder van huis, in Engeland bestaat hetzelfde concept van dezelfde eigenaar. De tenten staan op de grond van kastelen, de zogenoemde 'estates' (www.countryhousehideout.co.uk).

De tenten voor acht personen zijn allemaal voorzien van vier grote bedden, twee spannende hangbedden (een kruising tussen een hangmat en een bed) en er zijn twee slaapplekken in een



apart op te zetten shelter. Elke tent heeft een aparte, verrijdbare kooktent en een wc-huisje (met een normale toilet). Geen zin om te koken? Dan kan er gegeten worden bij de barbecueplaats. De gastvrouw zorgt voor proviand. Voor meer informatie zie www.hetverborgenverblijf.nl

En verder staat de tent vol met spannend, educatief 'speelgoed'. Een telescoop, een microscoop, een sterrenkijker, een botaniseertrommel en een kristalontvangertelefoon (zelfs aanwezig in de wc- en douchetent). Voor muziek moet de ouderwetse 78 toeren slingergrammofoon met een stapel platen zorgen. We gaan de aankomende dagen terug in de tijd. Naar het einde 19e eeuw, de tijd van grote en kleine ontdekkingen. Het tijdperk van Livingstone en Stanley, Jules Verne en Jac. P. Thijsse!

Want dat is de bedoeling van het Verborgen Verblijf. Je leert ontdekken, je zintuigen prikkelen, ontwaasten en daar ook de tijd voor nemen. Dat de ontdekkingsreiziger niet licht bepakt en bezakt op zijn missie ging, is duidelijk. Hij nam de 'duivel en z'n ouwe moer' mee. Onze jongens zullen zich niet vervelen. En al snel wordt duidelijk dat je ook als ouder de handen uit de mouwen moet steken. Het verblijf is namelijk volledig CO2-neutraal. Voor de oliëkachel wordt biodiesel gebruikt als brandstof, koken doe je op hout in de aparte kookwagen en heet water krijg je door het met hout te verwarmen. Wil je onder de douche of in bad, dan betekent dat TIJD! 'Haast' moet je thuislaten, terug in de tijd betekent 'geduld'. Hier ben je vooral bezig met de basiszaken van het



■ Douchen in de tobbe, pret verzekerd.

leven. Vuurtjes stoken bijvoorbeeld, iets waar mannen, jong én oud, nooit genoeg van schijnen te krijgen.

Alle verlichting bestaat uit 12 volt led-lampjes en de stroom die daarvoor nodig is wordt opgeslagen in een verrijdbare accuwagen. Wil je licht gebruiken, dan zul je



■ De tenten van het Verborgen Verblijf staan midden in het groen, aan de rand van de Veluwe.

FOTO'S: MARTIN HOLLERING & DE TELEGRAAF

moeten fietsen! De accu wordt opgeladen met behulp van een dynamo; drie kwartier fietsen betekent één dag stroom. Heb je daar geen zin in, dan moet je de accuwagen meenemen naar de stoommachine. Eén keer per verblijf wordt deze in werking gesteld om alle accu's te laden. Een beetje vals spelen mischien, maar het scheelt een hoop zweetdruppels. En in de tijd die nodig is om de accu op te laden, kan er geluierd worden in de sauna met badvijver. Al snel blijkt dat de 'ouderwetse' activiteiten van het Verborgen Verblijf uitstekend aansluiten op de moderne tijd. Onze jongens weten niet waar ze het eerst mee zullen beginnen. Muziek maken? Kikkervisjes zoeken in de vijver? Of uilenballen uitpluizen en het landgoed ontdekken? De Berner Senner

■ Een interieur voorzien van alle luxe, behalve stroom natuurlijk.

■ Koken doe je op vuur in de verrijdbare 'keuken'.



eigen fantasie bij nodig hebt en de vrije loop kan laten. Eentje waar je lekker vies van wordt. Waar je 's avonds, moe maar voldaan, met een rode gloed op

je wangen en een heerlijk loom gevoel als een roos van in slaap valt. Konden we het Verborgen Verblijf maar verborgen houden...

■ De eigenaren van het landgoed, Ellen en Cees van den Bosch.

AVONTUUR

Ellen en Cees van den Bosch runden jarenlang een camping in hun immense achtertuin, maar vonden het vier jaar geleden tijd daarmee te stoppen. Ellen: „Een camping runnen is hard werken, zeker in het hoogseizoen. Maar, zoals ik altijd zeg, van hard werken is nog nooit iemand doodgemaakt. Wat ik wel moeilijk vond waren de conflicten tussen de campinggasten onderling en het gebrek aan privacy. Nadat we zijn gestopt hebben we vier jaar lang ons landgoed goed onderhouden en gewacht tot er iets leuks op ons pad zou komen. Toen we met Luite Moraal in contact werden gebracht, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Hij had een idee, wij de grond. Samen zijn we dit nieuwe avontuur aangegaan.”



■ Als je hier niet kunt ontwaasten, kun je dat nergens.

ELBURG

Buiten het terrein van het landgoed is nog veel meer te beleven. Doornspijk is een dorp in de gemeente Elburg dat ligt in de zogenoemde 'Biblebelt'. Een dorp met drie kerken en een hoop kerk-gangers. Let op, op zondag kun je hier

niet pinnen! Het aangrenzende dorpje Elburg is een bezoek meer dan waard. Huur bij het boeken van je weekend of midweek Verborgen Verblijf een paar fietsen en rij door het boerenlandschap naar het vestingstadje (tocht van onge-

veer 5 km) met zijn middeleeuwse straten en vele terrasjes en boetieks. De leukste restaurants vind je in de haven. Prijzen: Mid week vanaf € 305 Weekend vanaf € 365 Week vanaf € 495

De grootste showroom van Nederland!

Campers Caravans
camperscaravans.nl

6.427 campers en caravans met persoonslicentie en bijbehorende accessoires

Nu in de winkel!

Ruim 6000 campers en caravans te koop!!

DIKKE JAARBEURS SPECIAL 2009

Uw vakantie begint hier...

Campers Caravans camperscaravans.nl