

4-5 Weekje Weg

Modeberg in trek bij amateurs



Vervolg van pagina 3

Het dorpje Kals op 1.350 meter is onze uitvalsbasis. Vanuit dit plaatsje maken toeristen wandelingen in het Nationale Park Hohe Tauern of, zoals wij, gaan de hoogste berg van Oostenrijk op. De beklimming stond gepland voor drie dagen na aankomst om te kunnen wennen aan de hoogte, maar door het mooie weer op de dag van aankomst en de slechte verwachtingen, wordt de trip omgezet. We vertrekken morgenochtend vroeg. En daarmee moeten we de belangrijkste regel nu al aan onze bergschoenen lappen. Geen tijd om te acclimatiseren, net tijd genoeg om onze spullen bij elkaar te rapen. Hoe moet dat nou met die extra rode bloedlichaampjes? De volgende dag gaan we met een groep van zeven man vroeg op pad. Allemaal sportieve mensen die stuk voor stuk wel vaker met categorie D-schoenen en stijgijsers geklauerd

Claartje van Peijpe en Jet van Hertog brengen al 17 jaar hun vakantie door in Kals en voelen zich hier inmiddels thuis.



hebben. De lucht is strakblauw en door de aangename temperatuur laten we onze jassen in de rugzak. Ons doel vandaag is de Erzherzog-Johann-Hütte op 3.454 meter. Een geweldige wandeling langs verschillende hutten waar we genieten van een kopje koffie en een paar honderd meter hoger van een uitgebreide lunch. Bij elke hut kun je een stempel krijgen voor de 'Kaiser Wander- & Bergsteigerausweis' (een soort Elfsteden-stempelkaart).

Op 2.241 meter staan onze gidsen Peter en Martin, twee pezige 'berggeiten' ons op te wachten en gezeurd aan elkaar gaan we de gezelschap over. Het blijkt een betoverende klimtocht over de eeuwige sneeuw met metersdiepe spleten. De lucht wordt ijler, we voelen het aan onze ademhaling. Als de hut in zicht komt, op een paar honderd meter afstand, begint het rotsklimmen. Als een groep mieren volgen we de aanwijzingen van de gidsen. En dan gaat het mis. Bij elke meter die we hoger komen, voel ik me beroerder worden. Het wordt licht in mijn hoofd, ben duizelig en de misselijkheid overvalt me. Tegen de tijd dat we de hut betreden, ben ik



Het dorpje Kals, aan de voet van de 'Koning van de Alpen', de Grossglockner.

REISWIJZER

Kals ligt op 998 kilometer vanaf Utrecht. Vliegen kan op Klagenfurt (ca. 144 km), Innsbruck (ca. 179 km), Salzburg (ca. 216 km) en München (216 km).



doeling dat we als groep om 06.30 uur beginnen aan de laatste 334 meter gaan afleggen. Maar mijn hoop wordt de grond ingeslagen als onze gids aan het voeteneinde van mijn matrasje verschijnt. Hij durft de drie uur durende trip naar de top,

anderhalf uur heen en anderhalf uur weer terug, niet met me aan. En mocht ik in de ochtend beter zijn; als ik op 3.798 meter weer ziek wordt, kom ik nooit meer veilig beneden. Op die manier vorm ik een gevaar voor de hele groep. Een begrijpelijke en verstandige beslissing van een doorgewinterde berggids. Maar, wat een desillusie, wat een domper op deze tour!

Om zes uur in de morgen, terwijl het buiten nog donker is, komt de slaapzaal tot leven. Ondanks dat er

“Bedenk altijd: waar zet je de volgende stap?”

KALS

De Grossglockner in Oostenrijk is met een hoogte van 3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk en is gelegen in het Hoge Tauern-gebergte. De berg werd in 1800 voor het eerst beklommen door Franz Xaver von Salme-Reifferscheid, bisschop van Gurk-Klagenfurt. Daarna zijn hem nog velen gevolgd. Het dorp Kals ligt aan de voet van de Grossglockner. Claartje van Peijpe en Jet van Hertog brengen hier al 17 jaar de zomermaanden door. Van Hertog: „Mijn vader beklom in 1933 al de 'Koning van de Alpen'. Wij zijn meer wandelaars en natuurgenieters. We zien hier elk jaar sportievelingen die alleen maar oog voor de top hebben. Zonde, want wie alleen omhoog kijkt, mist een hoop. De natuur is hier schitterend en de mensen heel vriendelijk. Boven de 1000 meter wordt iedereen met 'je' aangesproken en je voelt je hier dan ook snel thuis. Dit dorp is het laatste dorp van het dal. Veel inwoners zijn hier nog nooit het dal uit geweest, werken hard, leven eenvoudig en zijn niet bedorven door de welvaart. Hier is nog iemand blij als je trakteert op een drankje.”
Info: www.kals.at en www.osttirol.com



De laatste zware loodjes op weg naar de top...

graaf Frank ziet deze vorm van sport wel zitten en heeft van elke minuut genoten. De tocht was niet makkelijk; er moest een hoop worden geklommen, de kam was angstaanjagend smal en vooral het af dalen vonden mijn ploeggenoten een 'uitdaging'. Maar stuk voor stuk hebben ze een euforisch gevoel overgehouden aan hun tocht naar de top.

We dalen gezamenlijk af en bij elke meter richting zeeniveau voelden de zieken zich gezonder worden. We zijn weer 'tritsicher' zoals Martin dat noemt. Hij legt uit: „Jij hebt aan de livje ondervonden wat er fout kan gaan en wat veel toeristen zich niet realiseren. 's Avonds hier in Kals aankomen en de volgende dag op 3.454 meter staan is vragen om problemen. Dit is een van de zogenaamde modebergen en veel amateurs denken in een paar dagen tijd de Grossglockner

'even te doen'. Maar voor deze grote jongen moet je een week vrijmaken, je hoofd leegmaken. Je mag maar één ding aan je hoofd hebben als je naar boven gaat en dat is de plek waar je je volgende stap zet. Er is geen ruimte voor stress, alleen voor complete concentratie. Ga naar de eerste hut, kom om twee uur 's middags aan en ga zitten, doe niets meer, ontstress. Doe dat de daarop volgende dagen ook dan haal je misschien de top. Haal je het niet, dan kom je gewoon nog een keer.”

Ga naar www.reiskrant.nl/weekjeweg voor een videoreportage



Daar waar gras plaatsmaakt voor sneeuw en ijs, worden de stijgijsers onder gedaan.

NIETS GEPLAND

Wie: Jolanda en Jorien
Woonplaats: Paterswolde
Waarheen: Barcelona
Duur: Vijf dagen
Accommodatie: Hotel
Geboekt bij: OAD
Verwachting: Jolanda: „We willen veel dingen gaan zien, maar ook gezellig eten en kletsen. Hoe we de stad gaan bekijken weten we nog niet. Misschien met een sightseeingbus, maar misschien gaan we ook wel lopen en dan zo nu en dan een stukje met de metro. Ik wil in ieder geval heel graag naar het Gaudipark, maar gewoon relax slenteren over de Ramblas, is natuurlijk ook leuk. En misschien gaan we ook nog een fiets huren. Maar, eerst maar eens kijken of dat niet te gevaarlijk is. We hebben niets gepland. Het is juist leuk om ter plekke te zien en te beden-

ken wat we gaan doen.”
Jorien: „Het is de eerste keer dat ik samen met mijn moeder op reis ga. Dat komt ook omdat ik nu tijd heb. Ik ben net gestopt met mijn studie en dan kun je thuis blijven zitten, maar ook gewoon even lekker gaan genieten. Naast dingen bekijken wil ik ook graag naar het strand en lekker shoppen. Je hebt daar aan zee een heel mooi, groot winkelcentrum heb ik gehoord. Met allemaal leuke terrasjes met uitzicht over de zee en de haven. En er moet ergens ook nog een overdekte markt zijn. Ja, in het winkelen heb ik ook erg veel zin, maar we kunnen helaas niet zo heel veel kopen, want het moet natuurlijk wel in de koffer passen.”

Kosten: 400 p.p. voor de vlucht en het hotel



Jorien gaat met moeder Jolanda Barcelona ontdekken!

FOTO'S: DE TELEGRAAF

UIT & THUIS



Charlotte reisde anderhalf jaar de wereld over en Joost kwam haar opzoeken.

1,5 JAAR OP PAD!

Wie: Charlotte en Joost
Woonplaats: Nederweert
Waar vandaan: Nieuw-Zeeland en Azië
Duur: Charlotte bijna 1,5 jaar en Joost een paar maanden
Accommodatie: Van alles
Geboekt bij: Via internet en ter plaatse
Verwachting: Charlotte: „Ik wilde graag een wereldreis maken en Joost zou mij komen opzoeken.”

Werkelijkheid: Charlotte: „Ik heb veel gewerkt, en heel veel gezien en gedaan. Het was echt geweldig. Ik ben begonnen en geëindigd in Nieuw-Zeeland. Daar heb ik de meeste tijd doorgebracht met appels en peren plukken. Maar, er was ook tijd om rond te kijken en ik heb uitstapjes gemaakt naar het noorden van het Zuiderei-

land, samen met vrienden die daar wonen. In Azië heb ik eigenlijk alleen maar vakantie gevierd. Ik heb heel zuidoost Azië gezien van Singapore, Maleisië en Thailand tot Cambodja, Vietnam en Laos. We hebben daar vooral cultuur opgesnoven. In Cambodja vond ik de Angkor Wat het meest indrukwekkend, maar de rijstvelden in Vietnam waren ook prachtig. In Maleisië zijn we naar de Cameron Highlands, Taman Negara en het eiland Penang geweest en nog een poosje naar de Perhentian eilanden. Toen Joost weer naar huis ging ben ik doorgereisd naar Thailand naar mijn zus. Daarna ben ik weer teruggegaan naar Nieuw-Zeeland.
Kosten: 1500 euro p.p. vluchten