

# 2 Reiszaken



PAUL ELDERING  
ONDER WEG

## Oranje boven

Oranje boven' gaat letterlijk op voor Koning Willem-Alexander. Hij is een volleerd verkeersvlieger en een hele goede ook. Van jongs af aan is het zijn passie om de kwetsbare aarde van bovenaf te bekijken.

Om zijn vliegen bij te houden (wel 200 per jaar), zat de kroonprins regelmatig anoniem als copiloot op een Fokker 70 van KLM Cityhopper. Dan kon het dus voorkomen dat je als passagier op een Europese vlucht zat en hoorde: „Goedemorgen dames en heren, vanuit de cockpit. Mijn naam is Alex van Buren en ik ben vandaag uw eerste officier. Welkom aan boord. Het weer op de route is goed en we vliegen op een hoogte van...”

Het liefst heeft Willem-Alexander de stuurknuppel zelf in handen, zonder moderne hulpmiddelen. De lucht heeft een enorme aantrekkingskracht op hem. Daar kan hij zich vrij voelen, zijn hoofd leegmaken en dingen relativeren.

Als kroonprins deed hij ook vaak mee met avontuurlijke vliegtrips in het Nederlandse luchtruim, samen met vrienden, familie en collega's. Vliegen op zicht, eigen navigatie, precisielandingen, dan is hij in zijn element.

Af en toe een beetje stunts in sportvliegtuigen is hem ook niet vreemd. Zo vloog hij vroeger eens laag door de paleistuin. Het verhaal gaat dat zijn moeder dat niet zo leuk vond...

Of hij tijd voor deze liefde overhoudt, zal de tijd leren. Ik hoop dat de koning de lucht- en ruimtevaart een warm hart blijft toedragen. Het is als kleine pioniers- en handelsnatie ons verleden en onze toekomst.  
p.eldering@telegraaf.nl



**ALS REISJOURNALIST DE HELE WERELD OVER.** Voor velen is dit een droombaan. Meemaken hoe dit echt is? Schrijf dan vóór 13 mei een report op [Reiskrantreporter.nl](http://Reiskrantreporter.nl) en wie weet ga jij samen met een vriend(in) of partner naar Sint-Maarten, om een mooi verslag te schrijven.

Ontdek het tropische Sint-Maarten.

## Word Reiskrantreporter op de Antillen

Uiteraard ligt de winnaar niet een gehele week in een hangmat aan het strand. Zo maak je onder andere een tour over

het eiland, ga je snorkelen om het onderwaterleven te bewonderen en verken je de omgeving per boot. Meer excursies maken we geduren-

de de actie bekend. Word jij onze nieuwe Reiskrantreporter voor deze unieke reis? Dan ga je van 2 t/m 10 juni naar Sint-Maarten om daar als een echte journalist verslag te doen voor de Reiskrant.

Kans maken op deze prijs? Ga naar [www.reiskrantreporter.nl](http://www.reiskrantreporter.nl) en schrijf een Reiskrant Report over een eerdere vakantie of stedentrip. Het is hierbij belangrijk dat je relevante tips geeft en anderen kunt inspireren! Vink aan dat je als Reiskrant Reporter naar Sint-Maarten wilt en je maakt automatisch kans op die geweldige ervaring. Je hebt tot en met zondag 12 mei om een report te schrijven. Daarna maken we de winnaar bekend. Succes!



Carvoeiro beach, Algarve, Portugal

**PRIMA PRIJZEN IN PORTUGAL**  
Wie dit jaar uit is op een goedkope vakantie, vliegt naar de Algarve in Portugal. Maar ook aan de Spaanse Costa's zit je gebakken. Het Britse Post Office heeft in verschillende landen de prijsontwikkeling van tien typische vakantieproducten onder de loep genomen: koffie, bier, wijn, cola, water, zonnebrandcrème, een krant, insectenspray, sigaretten en een driegangendiner voor twee personen inclusief wijn. In Portugal betaal je het minst voor dit pakket: 54,11 euro. Dat is 14,9 procent minder ten opzichte van vorig jaar. Een populaire vakantiebestemming waar het leven een stuk duurder is geworden, is het Italiaanse Sorrento. Daar zijn de prijzen met 31,7 procent gestegen en ben je voor deze aankopen zo'n 118,81 euro kwijt.

Ga voor een overzicht naar [Reiskrant.nl](http://Reiskrant.nl)

## De 8 beste bars

Ze zitten op fantastische plekken, de inrichting is prachtig en u kunt er de heerlijkste drankjes drinken. De beste bars ter wereld voor 2013, gekozen door reisexperts.

- Employees Only, New York, VS
- The Croft Institute, Melbourne, Australië
- Happiness Forgets, Londen, Engeland
- Bassoon, Londen, Engeland
- Le Volpi e l'Uva, Florence, Italië
- Monkey Bar, Bangalore, India
- Strelka Bar, Moskou, Rusland
- M Glamour Bar, Shanghai, China

Bron: [www.cntraveller.com](http://www.cntraveller.com)



De Monkey Bar in Bangalore, India

### ROLLEND DOOR CENTRAL PARK

Tot en met oktober is het elk weekend swingen geblazen in Central Park in New York. De Roller Disco gaat weer van start!

Iedereen met rolschaatsen kan op zaterdag én zondag vier uur lang losgaan op muziek van plaatselijke dj's. Maar vanaf een bankje toekijken hoe mensen hun heupen losrollen kan na-



tuurlijk ook. Wel zin om zelf aan de slag te gaan, maar niet in bezit van rolschaatsen? Vanaf 5 mei staat er twee keer per maand een kar waar je een complete Roller Disco-outfit kunt huren, denk aan hippe rolschaatsen en knie- en elleboogbeschermers. Ook een lesje rolschaatsdansen is inbegrepen. Voordat je het weet dans je de Limbo op wielen!



### HUURAUTO ERGERNIS

Kom je na een vlucht aan op plaats van bestemming, denk je even snel je huurauto op te halen. Niet dus. Maar liefst vier op de vijf vakantiegangers ergert zich groen en geel aan de lange wachttijden bij het ophalen van een huurauto. Daarbij stoot 14 procent van de reizigers zich aan de extra kosten die in rekening worden gebracht voor een extra bestuurder of verzekeringen. Dit blijkt uit een onderzoek van autoverhuurbedrijf Sunny Cars. Vooral vrouwen, 17 procent ten opzichte van 11 procent mannen, ergeren zich aan dit soort extra kosten. Verder blijkt dat de Nederlandse toerist van zekerheid houdt. Meer dan 43 procent boekt een auto voorafgaand aan de vakantie.

# 3 Weekje Weg

## OOSTENRIJK

**JE HEBT BERGWANDELAARS. JE HEBT ALPINISTEN.** Toch wagen steeds meer mensen zich in dat grijze gebied daar tussenin aan de verovering van toppen die weliswaar enige training vergen, maar toch als amateur ook te doen zijn. Onze verslaggever ging mee op zo'n tour, de beklimming van de Grossglockner, Oostenrijks hoogste piek.

## Op naar de top

door CAROLINE VLIETSTRA

Jaarlijks gaan gemiddeld zo'n vijfduizend mensen de strijd aan met de Grossglockner, een gigant van maar liefst 3798 meter, in 1800 voor het eerst beklommen. Niet zo maar een heuveltje dus en om deze trip tot een goed en vooral veilig einde te brengen, is wel wat voorkennis nodig. Robin Baks, directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV): „Goede voorbereiding is uiteraard belangrijk. Mensen die niet fit zijn en geen goede conditie hebben, komen niet ver. De ijle lucht zal de trip moeilijk maken. Daarom is, buiten werken aan de conditie en op pad gaan met de juiste uitrusting, acclimatiseren het belangrijkste. Neem de tijd om

te wennen aan de hoogte. Ga niet gelijk de dag na aankomst de Glockner op, maar wandel een paar dagen op hoogte. Op die manier maakt je lichaam rode bloedlichaampjes aan die er op hun beurt weer voor zorgen dat er meer zuurstof wordt getransporteerd. En dat zal je zeker nodig hebben.”

Baks wijst op de alpinecursussen die te volgen zijn bij de NKBV. Maar daar hebben we niet veel meer aan, want we vertrekken al over een week. Met de conditie zit het wel goed, de juiste kleding, een rugzak en waterzak hebben we geregeld, bergschoenen in de categorie D (hooggebergteschoenen voor zwaardere gletsjertochten) zijn aangeschaft; meer kunnen we niet doen. Even wat surfen op het net leert ons dat er verschillende manieren blijken te zijn om de top te beklimmen. Linksom, rechtsom; niet één ziet er makkelijk uit. Klimwerk met stijgers onder die enorme bergschoenen, het laatste stuk niet gezeerd aan de berg, maar alleen aan de gids. Om van de kleine Glockner (hoezo klein!) naar de grote Glockner te komen, moet er een kam van een paar meter lang en twee stappers breed worden overgestoken. Veilig achter de computer krijgen we toch een beetje de kriebels: weten we wel waar we aan beginnen?

Lees verder op pagina 4



Onder leiding van de gids en gezeerd, beginnen we aan de eerste klauterpartij.

FOTO'S: FRANK VAN DER VLEUTEN

Als je niet fit bent kom je niet ver

Speciaal geselecteerd voor lezers van De Telegraaf

## Het veelzijdige Teutoburgerwald!

3/4 dagen Duitsland inclusief verblijf in een 4-sterren hotel, ontbijt en welkomstdiner!

€ 20 korting bij 2 personen met actiocode TEL12013

3 dagen vanaf **59** p.p.

pinksteractie 4=3!

Houdt u van heuvelachtige landschappen en pittoreske oude stadjes? Ga dan naar Paderborn in het prachtige Teutoburgerwald... De historische binnenstad en natuurlijke omgeving zijn uw bezoek meer dan waard! Bij boekingen gemaakt t/m 17 mei profiteert u van € 10 korting p.p. én onze 4=3 pinksteractie!



**Welcome Hotel Paderborn\*\*\*\***  
Dit moderne 4-sterren hotel ligt tegenover een park, op ca. 10 wandelminuten van het centrum en wordt door klanten beoordeeld met een 8! In het hotel maakt u gratis gebruik van de sauna, whirlpool, stoombad en fitness!



### AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Aankomst vrijwel dagelijks van 3 mei t/m 29 oktober 2013.

	Normale prijs	Lezersprijs
3 dagen	vanaf € 69	vanaf € 59
4 dagen	vanaf € 89	vanaf € 79

Let op: tijdens het pinksterweekend verblijft u 4 dagen voor de prijs van 3!  
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.

Inclusief: 3/4 dagen (2/3 nachten) verblijf in Welcome Hotel Paderborn met ontbijtbuffet, een welkomstdiner op de dag van aankomst en een welkomstdrankje.

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis- en annuleringsverzekering, reserveringskosten € 19,50 en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (beide per boeking en verplicht).

Kijk snel op [www.kras.nl/LR50012](http://www.kras.nl/LR50012)

### MEER INFORMATIE & BOEKINGEN

Boeken via internet: Typ in uw adresbalk [www.kras.nl/LR50012](http://www.kras.nl/LR50012). Kies uw datum en prijs en klik op BOEK NU. Voer bij 'stap 1' de actiocode TEL12013 in en u ontvangt € 10 korting per persoon. **Telefonisch boeken?** Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisinummer LR50012 en actiocode TEL12013. Boeken met deze actiocode is mogelijk t/m 17 mei 2013.

KRAS.NL