



Op de e-bike door de Ardennen
**Daar krijg je
 dorst van**



't Is mooi fietsen
 in de heuvel-
 achtige

Ardennen, maar

soms kan een beetje
 trapondersteuning geen
 kwaad. Dan heb je nóg
 meer oog voor de
 prachtige omgeving in
 het Land van Herve en de
 Oostkantons.

Tekst Caroline Vlietstra | Foto's Laurence
 Delderfield

Op de e-bike door het land waar,
 zoals in het lied van het Goede Doel,
 "iedereen lacht en het taaltje o zo
 zacht is": fotograaf Laurence en ik
 hebben er zin in. We gaan twee re-
 gio's verkennen: Het Land van Herve
 en de Oostkantons. Twee schitteren-
 de streken die me op slechts een paar
 uurtjes rijden van huis het gevoel
 geven in een totaal andere wereld
 beland te zijn. Een wereld waar het
 lijkt alsof alles net even een tandje
 langzamer gaat.

Moeiteloos

We starten onze verkenningstocht
 in het Waalse plaatsje Herve vlakbij
 Luik. Deze streek ten zuiden van
 Zuid-Limburg staat bekend om zijn
 appelboomgaarden en fijne fiets-
 routes. Fiets je in de maand mei de
 'Tocht van de Appelbomen', dan tuf
 je tussen de bloesem. Reis je einde
 zomer af naar het Land van Herve,
 dan hangen er rijpe appeltjes aan de
 bomen.

Aangezien België verraderlijk glooi-
 end is, huren we e-bikes bij het Mai-
 son de Tourisme in Herve. Een ver-
 standige beslissing, zo blijkt al snel, ►