



De geheime smokkelaarsroute van toen is tegenwoordig 's avonds fraai verlicht.

hier dol op! De mannen kochten ze maar al te graag van me. De dames die op zondag in de kerk kousen droegen, maakten eigenlijk allemaal reclame voor mij.”

Is hij ooit gepakt? „Nee”, zegt Emil Zangerl. „Maar als dat zou zijn gebeurd, dan zou ik alleen mijn rugzak kwijt zijn geweest. De douaniers waren niet gewapend, kenden de weg niet zo goed als wij en het waren niet zulke goede skiërs.” Hij lacht. „Al hadden ze ons gezien, ze hadden ons nooit te pakken gekregen!” ●

Belastingvrij

Aan de hand van oude smokkelaarsverhalen zijn er drie *Smuggler's Runs* uitgezet; de gouden van 35,7 km piste (hoogteverschil 6463 m), een zilveren van 24,7 km (hoogteverschil 4745 m) en de bronzen van 19,8 km (5091 m). De gouden en zilveren route zijn weggelegd voor de gevorderde skiër, de bronzen meer voor beginners. De gouden skiroute is de langste ter wereld.

Wij waren vier uur onderweg en namen alle tijd om van de uitzichtpunten te genieten: de Palinkopf (2864 m), Piz Gronda (2812 m) en Muller (2509 m).

Het leuke aan de drie routes is dat je een mooi rondje maakt die door het belastingvrije dorpje Samnaun gaat waar drank, chocolade en parfum kunnen worden ingeslagen. Ook vandaag de dag staan er douaniers op de berg die je kunnen aanhouden. Vraag na hoeveel er mag worden ingekocht, anders moet je bijbetalen.

App

Ben je van plan de *Smuggler's Runs* te skiën, download dan de iSki App. Op je telefoon is te zien welk traject je hebt afgelegd. Heb je de checkpoints in de juiste volgorde gekend, dan maak je ook nog kans op een prijs. De track wordt namelijk naar de server gestuurd. Dageelijks wordt er een Buff-hoofdband verloot, wekelijks een smokkelaarsrugzak en per seizoen een reis naar Ischgl, inclusief kaarten voor het Top of the Mountain Closing Concert.

Met kinderen

Galtür is zeker een bezoek waard. Hier is veel gericht op families met kinderen. Dit jaar hebben ze de 'Skipas 2.0' geïntroduceerd. Bestel je pas online. Ben je op je bestemming en ga je voor 11.30 uur door je liftpoortjes, dan betaal je voor een hele skidag. Ga je na 11.30 uur de piste op dan betaal je voor een halve dag.

Eten en drinken

Natuurlijk kun je in Ischgl heerlijk après-ski vieren. Maar van dat feestimago wil het dorp een beetje af. Inmiddels is het na 20.00 uur verboden om met ski's en skischoenen door het dorp te lopen vanwege de veiligheid en geluidsoverlast. Wil je na het skiën wat drinken, maar niet in een hossende menigte staan? Wij bezochten vier chique spots met goede wijn, rustige muziek en lekkere loungestoelen: Romantic Lounge, Kitzloch, Plangger Winery, Schloss Lounge.

Wil je op de piste lekker eten, ga dan naar de viplounge in het Alpenhaus. Iets hoger vind je het culinaire bergrestaurant Pardorama. In het dorp zelf kun je op sterrenniveau eten in Paznauer Stube in Hotel Trofana Royal. In Mathon, een dorpje tussen Ischgl en Galtür, vind je een restaurant en museum ineen: Walser Stube. In het museumpje ga je zo'n zestig jaar terug in de tijd naar armoede en honger.

Doen

Een aanrader is een ritje met de gloednieuwe Skyfly. Hier hang je, veilig in je tuigje, 50 meter boven de grond aan een kabelbaan. Tijdens de 2 km lange Skyfly worden snelheden van wel 85 km per uur behaald!

skyfly-ischgl.at

