



Waarom zou je op wintersport gaan naar het dure Noorwegen als je voor minder geld naar de Alpen kunt? Caroline Vlietstra ontdekt vijf goede redenen om van sneeuw te genieten in het 'gelukkigste land ter wereld'. Tekst **Caroline Vlietstra** | Foto's **Ester Gebuis**

### 1 **Bergen, stad van Edvard Grieg**

Onze eerste stop is Bergen, op 17 kilometer afstand van het vliegveld Flesland. Dit is de toegangspoort naar het fjordengebied. Deze ruim negenhonderd jaar oude stad is de op twee na grootste stad van het land en de geboorteplaats van de 'Mozart van het Noorden': componist Edvard Grieg. Wie deze naam niets zegt, zal vast 'aha!' roepen bij het horen van de eerste pianoklanken van *Spring of Peer Gynt Suite*.

Bergen is een mooie overgang tussen ons overvolle landje en het rustige Noorwegen. Fotograaf Ester en ik genieten er van de leuke winkels, hippe maar ook stijlvolle restaurants, een haven met vismarkt en musea. De werf Bryggen, sinds 1979 op de Unesco-Werelderfgoedlijst, is het belangrijkste erfgoed uit de nadagen van de Noorse Vikingtijd. De huizen staan schots en scheef en de werf is een aantal keren in vlammen opgegaan, maar kundig gerestaureerd en zeker een bezoek waard.

Wat wij ook verrassend vonden: met de Fløibanen-kabeltrein de berg Fløyfjellet opgaan. Binnen acht minuten stonden we op 320 meter hoogte en hadden we een fantastisch uitzicht over de stad en de fjord. ▶

# 5x winterplezier in Noorwegen