



Boven: Stichting Ambulance Wens, allereerste wens met zeeman Mario op de Spido Rotterdam. Onder: Stichting Ambulance Wens in het Rijksmuseum.

Honderden vrijwilligers, twee goede doelen, één missie: terminaal zieke patiënten de dag van hun leven bezorgen. Stichting Ambulance Wens doet dat door het inzetten van wensambulances, Stichting Vaarwens biedt gratis vaartochten aan. Wat bracht deze weldoeners ertoe om zich in te zetten voor deze groep? En hoe werkt dat in de praktijk; wensen laten uitkomen? Vakblad Fondsenwerving ging een kijkje nemen bij beide stichtingen.

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens heeft, terwijl we dit artikel schrijven, 13.000 wensen in vervulling laten gaan. En dit aantal stijgt in rap tempo, want wanneer dit nummer bij op de mat valt, zullen nog meer dromen zijn uitgekomen. Maandelijks komen zo'n er namelijk zo'n 160 wensen uit.

Rotterdammer Kees Veldboer is initiatiefnemer van dit mooie doel. Kees werkte al twintig jaar als ambulancemedewerker toen hij in 2006, tijdens één van zijn ritten, een terminaal zieke patiënt in zijn wagen kreeg. Deze patiënt, Mario, van beroep zeeman, had nog één wens. Hij wilde dolgraag voor de laatste keer het water op. Kees Veldboer maakte dat mogelijk. Kees: 'Ik dacht, waarom niet? In mijn vrije tijd leende ik van mijn baas een ambulance, haalde Mario op en regelde een vaartocht met Rotterdamse rederij Spido. Met brancard en al gingen we de rondvaartboot op. De boottocht kregen we notabene gratis, dat was zo geregeld.'

De blik in de ogen van Mario, het genieten van die zeeman, het zette Kees aan het denken. Hij wilde meer terminale patiënten helpen en richtte in april 2007 Stichting Ambulance Wens op. 'De eerste 3 maanden reed ik in een geleende wagen van mijn baas, maar ik wilde een eigen ambulance. Ik moest dus fondsen werven, iets waar ik totaal geen kaas van had gegeten.' Lachend: 'Alles moest ik van internet halen. Ondertussen zette een vriend van ons een website op en drukten mijn vrouw en ik thuis foldertjes om uit te delen. Alles deden we in onze vrije tijd, maar gelukkig stroomden de giften binnen. Binnen drie maanden hadden we zo'n maar liefst € 60.000 bijeen om een eigen ambulance te kunnen kopen.'

De eerste twee jaar verzorgde Kees, samen met zijn vrouw, de ritten vanaf huis. Dit alles buiten werktijd. 'We werkten zeven dagen per week, iets wat we onmogelijk vol konden houden. Zodoende hebben we onze baan opgezegd. Ik word betaald door de stichting, mijn vrouw niet. We leven dus nu van één salaris, maar dat geeft niet; dit is ons kindje en dat willen we grootbrengen.'

INTERNATIONAAL

En dat grootbrengen, dat is gelukt! Na twaalf jaar rijdt de stichting door Nederland met zeven ambulances en werken er 270 vrijwilligers mee om alle dromen uit te laten komen. Dat zijn politieagenten, ambulancechauffeurs, brandweermannen en verpleegkundigen. En Stichting Ambulance Wens is zelfs internationaal een succes! Kees heeft inmiddels dertien landen geholpen bij het opstarten van dezelfde formule. Hij biedt ter plekke hulp en mensen komen bij Kees in Rotterdam stagelopen. En dat hij ook internationaal gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat Kees in 2016 door de BBC uitgeroepen werd tot meest inspirerende persoon ter wereld en de Outlook Inspirations Awards uitgereikt kreeg.

WENSEN

Die prijs, dat vindt Kees niet zo interessant. Wat hij wel belangrijk vindt, is dat de stichting internationale bekendheid heeft gekregen. Dat houdt immers in dat er