



Stichting Vaarwens, vaartocht met Kimberly



Schip van Stichting Vaarwens, de Meander V



Tara op de Meander, eerste wens die in vervulling ging van Stichting Vaarwens



Ontroerende dag op de Meander van Stichting Vaarwens

Vaarwens, klaar zal zijn. Een gloednieuw schip, van alle gemakken voorzien.'

HET ROER OM

Om zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan – op dit moment meer dan honderd per jaar – leidt Evert ook vrijwillige schippers op. Inge: 'Evert vaart nu drie tot vier dagen per week, van 10.00 tot 15.00 uur. Daarnaast schrijft hij, als herinnering, van elke vaartocht een verslagje en stuurt dat, samen met foto's op naar de patiënt. We maken er altijd een leuk uitje van, maar het zijn toch heftige dagen. Daarom gaan we vrijwilligers tot schipper opleiden. Zo kunnen we vaker varen en hebben we wat hulp.'

'AL DIE LIEVE MENSEN OM ONS HEEN'

'Mensen vragen me wel eens of het niet zwaar is om me totaal te committeren, maar dat is het zeker niet. We maken zoveel mooie dingen mee! Zoals laatst toen we een 13-jarig jochie met zijn ouders aan boord hadden. Het jongetje, Andrei, was zo gespannen, dat hij zich helemaal vastklampte aan zijn vader. Vanonder de sterke arm van zijn papa keek hij een beetje schuchter om zich heen. Onze vaartocht ging die dag naar Marken waar we een bezoek brachten aan het Paard van Marken. Daar begon Andrei

ineens te lachen; op Marken bij die vuurtoren had hij een Pokémon te pakken. Eentje die moeilijk te vangen bleek, zo vertelde hij trots. Het ijs was gebroken, de terugweg kon hij zijn ouders loslaten en heeft hij de rest van de vaartocht heerlijk op het voordek doorgebracht. Terwijl ik dit verhaal vertel, krijg ik nog kippenvel. Dat zijn momenten waar we het voor doen. Aan het einde van de dag zeggen we dan tegen elkaar; dat we dit hebben mogen meemaken! Al die lieve mensen om ons heen!'

TOEKOMSTPLANNEN

Het nieuwe schip is een feit en wordt eind 2019 opgeleverd; wat valt er nog te wensen? Inge: 'We varen nu vanaf Amsterdam, Muiden en Monnickendam, maar we zouden het geweldig vinden als er ook in het noorden en zuiden van het land een schip zou liggen. Patiënten moeten nu een eind reizen om bij ons aan boord te komen. Als we de vloot zouden uitbreiden, kunnen we nog meer mensen de dag van hun leven bezorgen. Want, neem van mij aan, de vraag is er!' ♦

www.ambulancewens.nl
www.stichtingvaarwens.nl