

# Den Bosch door de ogen van ex-daklozen

door Caroline Vlietstra

Het kan iedereen overkomen, dakloos worden. Maar wat betekent dat eigenlijk, dakloos of thuisloos zijn? Hoe (over)leef je zo'n periode, wat maak je mee en waar loop je tegenaan? In de Stadswandeling De Verscholen Stad vertellen voormalig dak- en thuislozen hun verhaal aan de hand van plekken in de binnenstad van Den Bosch. Een mooi project van Stichting Loods. Door de stadswandeling ontstaat meer begrip voor deze groep mensen, verdienen de ex-daklozen een zakcentje en wordt er geld bijeengebracht voor projecten voor dak- en thuislozen en minima in Den Bosch.

Het is 11 uur in de morgen. Vandaag zal gids Arjan (achternaam vermelden vindt hij onbelangrijk) een groep zorgstudenten door Den Bosch leiden. Voor Vakblad Fondsenwerving mag ik aansluiten. De aankomende twee uur vertelt Arjan verbazingwekkend eerlijk en open over zijn eigen situatie. Hij deelt met de groep dat hij vanaf zijn zesde verslaafd is geweest aan opium, pruimtabak en koffiebonen kauwen en dat hij vanaf zijn elfde al bezig is met afkicken. De 53-jarige Arjan is op dit moment thuisloos, maar was ook geruime tijd dakloos.

Twee uur lang neemt hij ons mee door zijn Den Bosch. We bezoeken niet de geijkte mooie plekken van de Brabantse stad, maar Arjan laat zien hoe hij leefde, waar hij zoal sliep en water vandaan haalde. Een triest verhaal met keer op keer tegenslagen voor deze thuisloze gids. Maar tussen de aangrijpende verhalen door is er ook ruimte voor grappige anekdotes. Zo deelt hij met ons zijn recept om een duif te bereiden is. 'Ja ja, ook daklozen eten culinair'. En hij vertelt over



Arjan