

B&B's vol historie

Slapen als een prins

Ons land telt honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Prachtige plekken waar rijke stedelingen tussen 1600 en 1900 hun vakanties doorbrachten, weg van de lawaaierige stad. De huidige eigenaren koesteren deze bijzondere plekken en zien het als hun taak om ze voor de toekomst te behouden. Gelukkig maken deze B&B's het mogelijk dat wij allemaal kunnen meegenieten van deze pracht en praal.

Tekst Caroline Vlietstra



Kasteel Ammersoyen.