

B&B *Huize Boschoord*

An de rand van Sint Nicolaasga, te midden van het Friese merengebied, ligt Huize Boschoord. Dit monumentale pareltje werd in 1871 gebouwd als buitenverblijf in opdracht van burgemeester Bernard van Welderen Baron Rengers (1868-1896). Zoals de huidige eigenaar, jonkheer Tjalling van Eysinga vol trots zegt: “Dit is het mooiste landgoed van heel Europa”. Rombout van Kuijk, multitasker en beheerder van de B&B, vertelt waarom. Huize Boschoord, drie jaar terug geheel verbouwd, is sinds einde zomer 2019 in bedrijf als bed and breakfast. Rombout: “We hebben acht ruime kamers, allemaal totaal anders, maar toch hebben ze één ding gemeen; ze bezorgen je niet alleen een fijne nachtrust, hier boek je een belevenis. Zo ga je helemaal terug in de tijd in onze kamer ‘De Oude Keuken’ met de 19de-eeuwse antieke koperen waterpomp en het mahoniehouten bed van betovergrootvader Graaf Gijsbert Karel van Hogendorp. Vanaf het balkon van ‘De Harinxma Balkonkamer’ heb je uitzicht over het gehele landgoed en in ‘De Prinsen Balkonkamer’ – met uitzicht op de boomgaard – zijn leden van de koninklijke familie te gast geweest. Dat zegt wel genoeg over de pracht en praal van Huize Boschoord. Vanuit ‘De Meidenkamer’, het vertrek waar vroeger de dienstmeisjes verbleven, heb je vrij uitzicht over de tuin en het koetshuis. Verder vind je in het hele huis details die je aan vroeger doen denken. Zoals de zogenaamde voetbel, de bellertjes met veertjes in de vloer die men vroeger gebruikte om een bediende te laten komen.”

ZWOELE ZOMERAVONDEN

Huize Boschoord ligt in een omgeving waar van alles te doen is. Denk aan de Elfstedenfiets- of autotocht, alle watersportmogelijkheden, de Sint Nyk golfbaan op 3 kilometer afstand en de vele wandelpaden. Zelfs schaatsen in Thialf Heerenveen behoort tot de mogelijkheden. Rombout: “In deze omgeving met zijn prachtige Friese dorpjes is van alles te doen, maar op het landgoed zelf zul je je ook niet snel vervelen. In het Vegelinbos, het bos waarin Huize Boschoord staat, kun je bijvoorbeeld heerlijk wandelen en op de twee bosmeren met terras in het water, kun je roeien, kanoën en suppen. De watersport-

benodigdheden zijn bij ons te huur. En, heel romantisch, in de zomermaanden kun je hier bij ons theehuisje aan het meer de zon onder zien gaan. Voor de barbecue en vuurkorf zorgen wij. Een verkoelend drankje mag je zelf uit onze *honesty bar* pakken. We geloven in de eerlijkheid van onze gasten.”

KOETSHUIS

Rombout heeft nog een nieuwtje. “We gaan uitbreiden. De tekeningen zijn al gemaakt. In ons koetshuis wordt volgend jaar begonnen met de bouw van vier tot zes units, luxe studio’s met eigen keuken en terras. Voor alle gasten die wat langer van ons prachtige landgoed willen genieten.”

• Huisterheide 1, Sint Nicolaasga, Friesland
huizeboschoord.nl



“In ‘De Prinsen Balkonkamer’ – met uitzicht op de boomgaard – zijn leden van de koninklijke familie te gast geweest. Dat zegt wel genoeg over de pracht en praal van Huize Boschoord”



Kamer en suite op de bel-etage.



De Harinxma Balkonkamer.