



“Een oudje dus met, precies zoals bij mens en dier, alle gebreken van dien. Wij trachten er zo goed mogelijk voor te zorgen en vinden de uitdaging ontzettend leuk”

**N**et buiten Maastricht, aan de oostrand van het Maasdal, ligt Buitenplaats Bemelen. Rust, ruimte, privacy en kleinschaligheid zijn hier de trefwoorden. Louise Oosterlee: “Bij ons waan je je drie eeuwen terug in de tijd.” Op een boogscheut afstand van Maastricht bouwde Andries Matthijs Hesselt van Dinter in de eerste helft van de 18de eeuw een buitenverblijf dat generaties lang in de familie zal blijven. Diende het huis – met bijbehorend parkje en verhoogd terras – vroeger vooral als zomerverblijf, sinds 25 jaar wordt het bewoond door Louise en Pieter Oosterlee, gastheer en -vrouw van de B&B. Buitenplaats Bemelen, met woonhuis, paviljoen en koetshuis, is een historische buitenplaats. Louise Oosterlee: “Een oudje dus met, precies zoals bij mens en dier, alle gebreken van dien. Wij trachten er zo goed mogelijk voor te zorgen en vinden de uitdaging ontzettend leuk.” Al vijftien jaar runnen Louise en Pieter Oosterlee de B&B op Buitenplaats Bemelen. In 2006 is het echtpaar begonnen met het opknappen van het verblijf. Hiervoor waren heel wat vaklieden nodig: een dakdekker, loodgieter, elektricien. Om alle werkzaamheden mogelijk te maken, is de familie de B&B begonnen. “Zo dragen onze gasten dus een steentje bij aan de restauratie”, vertelt Louise.

**ONTBIJT**

Maar dat is niet de enige reden waarom het echtpaar de B&B is begonnen. Louise en Pieter zitten niet graag stil en vinden het heerlijk om voor hun gasten te zorgen. De dag in Buitenverblijf Bemelen begint al vroeg, om half zeven uur staat Louise al in keuken. Louise: “Vanwege de kleinschaligheid kunnen we onze gasten een eigen eetkamer bieden en dekken we twee tafels; één in de grote eetkamer die vroeger officieel de ‘Sael’ heette en werd gebruikt voor uitgebreide dinertjes na de jacht, en eentje in een kleinere ruimte waar de heren zich na het eten plachten terug te trekken voor sigaar en digestief. Daar tussenin ligt de ‘Dameskamer’, nu mijn domein, de keuken waar de scones, clafoutis, omeletten en panna cotta gemaakt worden.” Louise vindt het elke keer weer een verrassing wie er komt logeren. “Tot nu toe hebben we vreselijk geboft met onze gasten. We beschikken over vier kamers, maar verhuren er in principe maar twee tegelijk. Dan blijft het lekker rustig en



kunnen we iedereen extra verwennen.” En dat verwennen doen de eigenaren. Buiten al het versgebakken lekkers van de gastvrouw staat er zelfgemaakte jam van de heer des huizes op tafel. Emmers vol kersen worden er geplukt om er vervolgens jam van te maken. En wat later in het seizoen hangen de peren aan de bomen. Dan kunnen de gasten een potje perenjam bij het ontbijt verwachten.

**OMGEVING**

Doorgaans arriveren de gasten bij Buitenplaats Bemelen in het begin van de middag. Terwijl Louise haar gasten voorziet van thee en koffie, vertelt ze iets over de omgeving. Over de verschillende wandelroutes, de leuke restaurantjes, de fietsverhuur, de boottocht van Maastricht naar Luik, de mogelijkheden voor een ballonvaart en winkelwalhalla Maastricht, slechts vijfeneenhalve kilometer verwijderd van de B&B. “Vanaf Buitenplaats Bemelen kun je in de winter, wanneer de bomen hun bladeren hebben laten vallen, vanaf hier de torens van het Vrijthof zien. Voor een adembenemend uitzicht hoef je dus niet per se de luchtballon in”, sluit Louise af.

• Gasthuis 55, Bemelen, Limburg  
[buitenplaatsbemelen.nl](http://buitenplaatsbemelen.nl)



De blauwe kamer.



De gele kamer.