

B&B *Koetshuis kasteel Ammersoyen*

“Ons motto is dat er maar drie zaken echt belangrijk zijn: een goed bed, een fijn ontbijt en rust. Dan ziet de wereld er opeens veel beter uit”

Ruud van Dulmen en compagnon Willem Klavers openden in juni 2020 de deuren van de bed and breakfast het Koetshuis kasteel Ammersoyen. Deze B&B ligt op het landgoed van kasteel Ammersoyen, gelegen in het zuidwesten van Gelderland, tussen de rivieren Maas en Waal. Verwennen en gastvrijheid staan bij de twee mannen op nummer één. In 1957 kocht Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) kasteel Ammersoyen. De grote restauratie begon in 1959 en duurde maar liefst zestien jaar. Met de verbouwing en het weer uitgraven van de gracht, keerde ook de middeleeuwse sfeer terug. En zo werd kasteel Ammersoyen een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van ons land. Pal naast het kasteel ligt het statige koetshuis, ook wel werkhuis genoemd; vroeger de plek waar werklui woonden en waar de koetsen werden gestald. Dit koetshuis annex werkhuis met de treffende naam, het Koetshuis, wordt tegenwoordig gerund door Ruud en Willem. Of het nu gaat om een weekendje weg of het geven van een huwelijksfeest na de plechtigheid in kasteel Ammersoyen, de B&B met groot terras is een prachtige locatie. Ruud: “Toen we in 2018 de advertentie van GLK zagen, waren we gelijk enthousiast. Ze zochten iemand die het Koetshuis wilde exploiteren. Dit paste bij ons plan: ooit hebben Willem en ik namelijk afgesproken dat we, aan het einde van onze carrières, samen iets leuk wilden ondernemen. En hoe leuk is het runnen van een B&B!” Willem is registervinoloog en Ruud heeft, samen met zijn vrouw, veertien jaar lang een B&B in Frankrijk gerund. Ruud: “Eenmaal terug op Nederlandse bodem begon het weer te kriebelen. Ik had zin in een nieuw avontuur en Willem zag het ook helemaal zitten. Hij opperde het plan om wijncursussen en wijnworkshops in

het kasteel te gaan geven. We schreven een sollicitatiebrief, maakten een businessplan en de rest is geschiedenis.”

OUDE DETAILS

In 2019 konden de twee mannen aan de slag. In eerste instantie werd er geklust en was de eer aan de styliste om de vier kamers in te richten. “Alle oude details zijn behouden gebleven: de eiken plafonds, de houten vloeren, de met de hand gesmede nagels, de originele raampartijen... Het gebouw zelf zorgt voor de sfeer. Bij ons vind je verder geen opsmuk. Ons motto is dat er maar drie zaken echt belangrijk zijn: een goed bed, een fijn ontbijt en rust. Dan ziet de wereld er opeens veel beter uit.”

UITGEBREID ONTBIJT

Willem en Ruud zijn het Koetshuis begonnen vanuit een passie voor gezond en authentiek eten. Hier worden de gasten dan ook verwend met enkel verse ingrediënten, zoveel mogelijk ingekocht bij lokale ondernemers. Denk aan vers desembrood en gebak, biologische groenten en scharrelvlees. Ruud: “Het stukje vlees is afkomstig van een Lakenvelderkoekoek die gegraasd heeft in de Bommelerwaard. Bertha 23 zeg maar”, lacht Ruud. “Na het nuttigen van een stevige ontbijt, bij mooi weer geserveerd op het terras met uitzicht op het kasteel of de uitgestrekte weilanden, ben je klaar voor een fiets- of wandeltocht in de omgeving, een watersportactiviteit op de Maas, of een stedentrip naar de historische steden 's-Hertogenbosch of Zaltbommel. En niet te vergeten, een must: een bezoek aan onze burens, kasteel Ammersoyen.”

• Kasteellaan 3, Ammerzoden, Gelderland
[bnbkasteelammersoyen.nl](https://www.bnbkasteelammersoyen.nl) >



© Shutterstock



Rechts van het kasteel zie je het koetshuis.