

“Kasteelheer is een mooie titel, maar voor duurzaam wonen met behoud van het monumentale karakter, komt wel het een en ander kijken”



**E**en prachtig kasteel aan de Maas, omgeven door een gracht vol snoeken en karpers en een tuin vol eeuwenoude bomen. Dat is de plek waar Alphons en Ariane Tonino, kasteelheer en -vrouw, hun B&B runnen.

Zo'n 12 kilometer ten noorden van Maastricht, tussen de Maas en het Julianakanaal, liet Wolter Hoen van Hoensbroeck vanaf 1600 kasteel Geulle bouwen. Van het imposante bouwwerk, klaar in 1620, schittert de Voorburch met slotgracht nog steeds in volle glorie. Een gedeelte daarvan wordt sinds 2008 verhuurd als B&B.

Alphons Tonino kan zich sinds 1974 kasteelheer noemen. “Een mooie titel, maar voor duurzaam wonen met behoud van het monumentale karakter, komt wel het een en ander kijken. Kasteelheer zijn heeft zo zijn voor- en nadelen. We wonen prachtig, maar zijn nooit klaar. Elke generatie draagt zijn steentje bij aan het behoud”, zo vertelt Alphons.

#### GESCHIEDENIS

Vanaf 1895 was kasteel Geulle eigendom van de overgrootvader van de vrouw van Alphons, Ariane Tonino. “In 1974 hebben we het kasteel van de erfgenamen van Aefferden-Brouwers gekocht”, blikt Alphons terug. “Zo'n vijf jaar, van 1978 tot 1983, zijn we bezig geweest met het restauratiewerk en het bouwen van een appartement in de linkervleugel, de vroegere stallen. In de tijd dat ik werkzaam was als orthopedisch chirurg, verhuurden we het appartement onder andere aan arts-assistenten. Na mijn pensionering in 2007 zijn we de B&B begonnen.”

Het appartement bestaat uit een grote living met aangesloten eethoek en volledig uitgeruste keuken. Daarboven twee ruime slaapkamers met douche en toilet, respectievelijk de Torenkamer en de Pauwenkamer (die aansluit op een kleine zitkamer voor vrienden of kinderen). Alphons: “Wanneer onze gasten bij ons logeren, hebben ze echt het gevoel dat ze in een oud gebouw slapen. Met uitzicht op het park, de tuin en de gracht. Maar al slaap je in een oude voormalige stal, je geniet wel van alle comfort die bij deze eeuw hoort. En dat

wordt op prijs gesteld; veel van onze gasten komen jaarlijks terug en verblijven hier dan één of twee weken.”

Bij aankomst op het kasteel staan Alphons en Ariane klaar met een glas wijn, afkomstig van de Apostelhoeve, één van de oudste wijngaarden van Nederland. Voor de volgende ochtend zetten de gastheer en -vrouw het ontbijt met streekproducten klaar. “Het fijne aan een appartement is dat mensen zelf kunnen beslissen wanneer ze hun dag beginnen. Daarvoor ben je natuurlijk ook op vakantie. Na het ontbijt kun je van al het moois dat Zuid-Limburg te bieden heeft genieten. Onze B&B ligt slechts 25 kilometer verwijderd van het Franstalige Luik en het Duitstalige Aken. In beide steden is van alles te doen. Zo staat Luik bekend om zijn Italiaanse winkeltjes en ‘La Batte Markt’ en kent iedereen Aken van de kerstmarkt. Zo'n 300 meter vanaf ons kasteel kunnen de gasten ook het pondje naar het mooiste dorp van Vlaanderen pakken: het Belgische Oud-Rekem. Hier kunnen ze ons ‘grote broertje’, kasteel d'Aspremont-Lynden, bezoeken.”

#### PLAATJE VAN EEN TUIN

Maar je hoeft natuurlijk nergens heen. Alphons en Ariane hebben namelijk van hun kasteeltuin een waar paradijsje gemaakt. Het echtpaar onderhoudt de tuin met grote zorg en liefde en is trots op het feit dat hun kasteeltuin wordt opgenomen in de gids ‘Groen Erfgoed’, een boekje met de mooiste historische tuinen en groen van Nederland. Alphons: “Mijn tip? Zoek een mooi plekje uit in onze tuin, waan je terug in de tijd en geniet.”

• Geulderlei 1, Geulle, Limburg  
[kasteelgeulle.nl](http://kasteelgeulle.nl)

